

MARECHAUSSEE GEWEST GRONINGEN.

Post - Commandant.

Aan den Heer Burgemeester der gemeente Oosterhesselen.

Onderwerp: Het afschieten van een vliegtuig.

1702
10/10/44
melding bij
schiedkundigen

Nieuwlande, 30 September 1944.

Op Vrijdag, den negen en twintigsten September 1900 vier en veertig, des voormiddags omstreeks drie uur en tien minuten, werd ik, Jozias van Aalst, Opperwachtmeester der Marechaussee Postcommandant te Nieuwlande, door het gezoem van overvliegende vliegtuigen gewekt. Ik hoorde daarop, dat van een der vliegtuigen met de boordwapens een korte serie schoten werd gelost. Onmiddellijk was mijn geheele slaapkamer verlicht. Door het dakvenster kijkend, zag ik, dat er op een afstand achter mijn woning een brand woedde, en hoorde ik vanuit die richting de knallen van uitelkaar springende projectielen, vermoedelijk die der boordwapens.

Om deze reden heb ik mij niet onmiddellijk in de nabijheid van het brandende vliegtuig begeven. Omstreeks zeven uur dien morgen toen het gevaar geweken was, heb ik mij met den Wachtmeester der Marechaussee Johannes Nijhof, eveneens behorende tot de post N Nieuwlande, naar het neergestorte vliegtuig begeven. Het bleek toen, dat het een tweemotorig vliegtuig was, en dat de romp van dat vliegtuig nagenoeg geheel uit hout vervaardigd geweest was, blijkens de resten. In de resten van dat vliegtuig vonden wij twee geheel verbrande lijken van de bemanning. Herkenningsteekens waren op deze lijken niet te vinden. Terwijl een onzer het vliegtuig bewaakte, zijn die instanties, die van het neerkomen van een vliegtuig kennis moeten hebben, telefonisch daarvan in kennis gesteld.

Des namiddags omstreeks zeventien uur verschenen een aantal militairen van de Luftwaffe, die ons van onze bewaking ontsloegen.

Op gezag van den Commandant van deze groep, heb ik den Burgemeester der gemeente Oosterhesselen medegedeeld, dat de lijken van de bemanning van het vliegtuig door diens zorg moesten worden begraven, en dat de Luftwaffe te Havelte daarvan telefonisch in kennis moet worden gesteld.

Tusschen het afschieten en het neerkomen van het vliegtuig verliep een zoo korten tijd, dat het bijna niet mogelijk is dat een der leden van de bemanning daaruit had kunnen springen.

Het betrof een Mosquito vliegtuig, dat een bemanning heeft van twee koppen. De omgeving us door ons wel afgezocht, doch er werd niets gevonden.

/ dhgk.

~~Wachtmeester der Marechaussee Postcommandant te Nieuwlande~~

De Opperwachtmeester
Postcommandant.
J. van Aalst.

J. van Aalst