

# Coevern - iezerkoekenoproer 1770



Het stadtien lik rustig, het volk zit te wachten  
De onrust lig loerend achter de muur  
De onvrede gruit over 't bestuur  
en binnen de wallen hoest duistere machten

Het hart van het volk klopt in aolde gebroeken  
Een „Zaolig nijjaor” is goed veur de meins  
Veur elk ien is „God loont 't U” een weins  
Straatlopers dielt met in de zeupies en koeken

Daorum het verbod van de weledele heren  
„De kerkeraad weug, 't gebroek is te licht  
oudt en te slegt”. Zie zint er veur zwicht  
Verdarf veur de meins, de drank môt men weren

Het volk luustert naor de stem van de vaodern  
Waor nog de geesten zweeft over 't laand  
van heur begraven under het zaand  
komp het verzuuk, op het kerkhof vergaodern

De regenten wordt bang, holdt het volk tegen  
Toch op een dag vlamt het smeulende vuur  
Achter de ramen zôt het bestuur  
hoe meinsen tehoop loopt oet steggen en wegen

Men eist weer de rechten op aolde gebroeken  
Gebalde voesten drukt starker de haot  
De heren geeft toe, bang veur het kwaod  
en 't volk schenkt weer heur drank en bakt iezerkoeken

Het aolde gebroek draagt de klank van 't verleden  
De weins van de meisen „een zaolig nijjaor”,  
en aait staot er zeupies en jaurskoeken klaar  
Coevern is rustig, het volk weer tevreden

Janny Alberts-Hofman

