



over de grens

in zeer langvervulgen tijden
 spon een mannetje goud uit stro
 de naam was Repelsteeltje
 nog kleiner dan een Cupido
 de boeren in dit Drenth gewest
 volgden het oude verhaal
 het stro dat ging naar de fabriek
 dat was hun kapitaal

het zat helaas niet altijd mee
 vanaf negentienzeven
 de eerste fabriek bestond slechts kort
 moest al na acht jaar sneven
 dankzij machines uit Emlichheim
 werd de fabriek gered
 in zesentwintig draaide Hollandia
 voor de werkgelegenheid een beste zet

de erisistijd sloeg keihard toe
 werkloosheid was een vaste gast
 de rampspoed van de oorlog
 werd tot een zware last
 met vallen en met opstaan
 kwam later het herstel
 eindelijk brak de zon weer door
 de industrie was hier in tel

zo kwam vanuit een ver verleden
 bijzonder veel tot stand
 de toekomst gloort in Europark
 over de grens een vriendschapsband
 Coevorden vormt een kleurig palet
 met vele fraaie tinten
 stad scheepvaart industrie natuur
 en water weg spoor de stevige gebinten