

Luidt de klok,  
steekt de klaroen,  
het Franse vrijheidslegioen  
bevrijdde ons van 't juk,  
dat onze schouders torsten,  
terwijl wij zo zeer dorstten  
naar vrijheid en geluk!

Weg met het harnas  
en 't stramien  
waarin wij eeuwen leefden;  
vrijheid van godsdienst  
en van pers  
waarnaar wij  
innig streefden . . .

Luidt de klokken,  
roert de trom,  
vreugde heerst alom!  
En Coevorden, de heerlijkheid,  
thans bij Drenthe ingelijfd,  
bejubelt nu vol vure  
deze welkome tournure!

Luidt de klokken,  
roert de trom,  
slaat ineen de handen!  
Eendracht en saamhorigheid  
in de Nederlanden!  
Vrijheid en gelijkheid,  
broederschap en trouw  
onder 't Rood - Wit - Blauw!!!

Coevorden, april 1987  
Anita de Bruijn



Deze rijmprint werd vervaardigd ter gelegenheid van de jaarlijkse zitting van de Picardt-club in het Kasteel van Coevorden op de dag van de Ganzenmarkt, 9 november 1987, op initiatief van Slotvoogd mr. L.B. Spahr van der Hoek met als assessoren: Prof. dr. M.G. Buist, H.D. Minderhoud, J.W.M. Nefkens en drs. H. Roest. Het gedicht is van Anita de Bruijn te Coevorden en de tekening is van Hans Kaspers te De Krim.

De prent werd gedrukt en aangeboden door Krips Repro te Meppel.