

# Coevorden: een ballade van licht en water



Een ster bleef eens verwonderd staan  
en zag drie stromen samen gaan  
en werd een krans van lichtend water:  
Europa's sterkste veste later.

Het water, dat de vijand weert  
is nu tot and're taak bekeerd:  
aan 't scheepsverkeer in vrije tijd  
is d'oude haven thans gewijd.

Omhooggestegen uit 't moeras  
verwaaiden nevel 't wollegras.  
Uitheimse ridderschap verzonk bij Ane,  
hoog op 't kasteel staan nog de vanen.

In het plantsoen, de gordel van de gracht  
hervindt de stad weer nieuwe kracht.  
Wie in het oosten 't licht aanschouwt  
is verre uitstraling vertrouwd.

De fakkel van de aardgasvlam,  
die hier oorspronk'lijk boven kwam,  
loopt door het hele continent:  
een partner, die geen grenzen kent.

O licht, laat u bevolen zijn,  
die hier nu ingezet en zijn.  
Bewaar ook hen voor nood en brand:  
Laat ganzen 't melden 't ganse land.

C. J. C. Rietman.