



Op
Hendrikus
Cornelis Josephus
Krijthe

1825-1902

Hij was beschaafd en welgesteld
was grondbezitter en dreef nering.
Toch kwam hij voor de armen op,
die honger leden en ontbering!
Zijn geestesoog voorspelde reeds
dat d' arbeider, hoe zeer verworden,
een nieuwe toekomst hebben zou:
Hij, de profet van Coevorden!

Hij was geletterd en zijn pen
deed velen nieuwe hoop beleven.
Doch and'ren bracht ze bitterheid,
omdat hun macht streed met zijn streven.
Toch vond hij nergens echte steun,
wijl d'armen om zijn welstand morden.
Zijn harde strijd streed hij alleen:
Hij, de profet van Coevorden!

De kerk, die hem toch na moest staan,
begreep niets van zijn idealen,
daar men in zijn bewogen woord
niets anders zag dan spottend smalen.
Zo kon ook uit het Christendom
geen ondersteuning hem geworden
en werd zijn noodlot eenzaamheid:
Hij, de profet van Coevorden!

Zo werd zijn erenaam: „Profet”.
Profet van verre idealen!
Profet van de verlatenheid!
Profet, welhaast gedoemd tot falen!
Door wie echter, na tachtig jaar,
zijn woorden weer gelezen worden,
die kan slechts zeggen: „Hij was echt!
Hij, de profet van Coevorden!”

Tekening: Kea Homan

Tekst: H. D. Minderhoud

Deze Coevorder rijmprent werd vervaardigd ter gelegenheid van de jaarlijkse zitting van de „Picardt-Club” in het Kasteel, op Ganzenmarkt — 10 november 1980 — op initiatief van Slotvoogd drs. W. K. Hoekzema van Coevorden, met als assessoren: Prof. dr. H. J. Prakke, Roel Reyntjes, H. D. Minderhoud en H. Roest. Ze werd gedrukt en aangeboden door: B.V. Drukkerij B. J. van Herpe, uitg. van de „Coevorder Courant” en „Huis-aan-Huis”, Kasteel 7, Coevorden.