



Prent van Elly Nieboer.

Johannes Benedictus van Heutsz

(1851 — 1924)

In Coevorden is hij geboren,
in Coevorden ging hij naar school;
hij speeld' op de wallen en grachten
en had met zijn vrienden veel jool.

Hij droomde vaak van het verleden,
toen 't stadje een vestingstad was,
een roemruchte, onneembare sterkte,
omgeven door drassig moeras.

Hij zag hier „de Voorde tot Drenthe”
als wachter voor vrijheid en recht;
de vesting, die schut gaf en schuilplaats
en stand hield in menig gevecht.

Als knaap van nog maar zestien jaren
droeg hij reeds de soldatenrok.
Nu was het geen kinderlijk spel meer,
dat hem naar de wapenrok trok.

Hij bleek ras een pientere kerel,
die vlot àlle rangen doorliep;
die nimmer een blad voor de mond nam
en paraat was, als 't vaderland riep.

Hij was geen soldaat om het vechten,
maar hij zocht steeds de strijd voor het recht.
Voor zijn land en zijn volk was zijn leven,
in 't verre Atjeh, in menig gevecht.

Er vloeide veel bloed in de tropen,
maar hij zag in zijn vijand de mèn;
dat het bruine volk zich zèlf zou besturen
was tóén al van hem vaak een wens.

Dàt heeft men van hem niet begrepen;
men was hiervoor toen nog niet klaar;
dat was politiek niet verkoopbaar
en het duurde dus nog menig jaar

Zo streed hij zijn strijd daar in Atjeh
voor d' opbouw en bloei van dat land,
met begrip voor d' inheemse bevolking,
die nog blind was voor 't groter verband.

Ook nu willen wij vaak niet begrijpen
wat hij toen voor ons heeft gedaan,
en hoe men daar ginds in het Indië
ook de kans kreeg voor een beter bestaan.

Hij streefde naar algemeen welzijn
en zocht nièt voor zich zelf roem en eer.
Hij was een man, die een krachtig gezag wou;
tegen onrecht kwam hij steeds in 't geweer.

Coevorden zal hem nu gedenken
als een zoon, die ginds werd tot een man,
als een kerel, die wist wat hij wilde,
op wie men met ere terugblikken kan.

Rijm van G. Kuipers

Deze derde Coevorder rijmprent werd vervaardigd ter gelegenheid van de jaarlijkse zitting van de „Picardt-Club” in het Kasteel op Ganzenmarkt - 10 november 1975 - op initiatief van Slotvoogd drs. W. K. Hoekzema van Coevorden, met als assessoren: Prof. dr. H. J. Prakke en Roel Reyntjes. Ze werd gedrukt en aangeboden door: B.V. Drukkerij B. J. van Herpe, uitg. van de „Coevorder Courant” en „Huis-aan-Huis”, Kasteel 7, Coevorden.