

# De Coevorder legende van de beide Ewalden

- de marteldood gestorven in 695 na Christus -



Johannes Mulders

Zij kwamen naar Neder-Saksen:  
twee priesters, jong van jaren,  
die de Heilige Willibrord volgden;  
Angel-Saksen van afkomst zij waren.

Beiden heetten zij Ewald -  
en naar de kleur van de haren huns hoofd:  
„de Blonde en de Zwarte” .....  
éven vróóm .... en God zij geloofd !

Zij brachten Gods Woord naar Drenthe,  
naar de palissade die Coevorden heette,  
zijn tot Laar in Bentheim gekomen  
om de Hoofdman der Saksen te spreken.

Diens Huisman heeft hen ontvangen,  
gevoelig voor Heilige Woorden -  
maar zo wóést de barbaarse Saksen  
aan de Vechte haar zandige boorden.

En de Ewalden zongen hun psalmen  
- plengden de offeranden  
- voerden tafels en vaatwerk mede  
op hun tocht door de heidense landen.

Toen hebben de afgodische Saksen  
de Blonde Ewald onthalsd - wrééd vermoord,  
zo ook de Zwárte ..... verscheurd zijn leden,  
in bloed hun getuigen gesmoord.

In de Vechte hun lijken geworpen,  
dán: aan de Hemel een licht, wónderbaar !  
o mirákel ! tegen de stroom ópgedreven,  
véertig mijl, beider lichamen. En daar

vond hen een man, vermáárd - Tilman met name,  
van een krijgsknecht tot dienstknecht des Heren -  
hij heeft de Heilige lichamen geborgen  
in een steengroeve - Gode tot Eren ....

Nadien: in een kerk te Keulen begraven  
door Koning Pepijn, die van hun marteldood hóórde:  
„Beide Ewalden, tegen de stroom ópgedreven  
tot de Voorde der Koeien .... Coevoorde”.

Hans Heyting

Deze rijmprent werd vervaardigd ter gelegenheid van de tweede zitting van de „Picardtclub” - Ganzenmarkt Coevorden ..... 11 november 1974 - op initiatief van de Slotvoogd van Coevorden met als assessoren: Prof. dr. H. J. Prakke en Roel Reyntjes ..... en werd gedrukt en aangeboden door: B.V. Drukkerij B. J. van Herpe, uitg. van de „Coevorder Courant” en „Huis-aan-huis”, Kasteel 7, Coevorden.